



Wandelclub "KOMPAS"

Datum : 17-10-2021 tot 21-10-2021

Te : Midweek Oostende

Samenkomst : Vayamundo

Afstand : 3 x 5 km

Aantal deelnemers : 32

Weersomstandigheden : Bewolkt, 18 gr.



copieus, de zelfbediening had voor elk wat wils.

Maandag. De eerste namiddag vertrokken wij met de kusttram tot de halte "Weg naar Vismijn". Via de knooppunten 62 en 61 kwamen wij langs het Visserijdok aan de mooi aangelegde Stredam. Volgens een bordje is er daar een plaats waar zeehonden te spotten zijn, maar voor ons hadden die zich blijkbaar verstopt. De veerdienst bracht ons over het kalme water naar de Visserskaai met het knooppunt 64. Van daar kuierden wij over de Albert I-promenade tot aan het café "De Grote Post". Na een drankje namen wij de tram terug naar het hotel. Enkele "nog goed te been zijnde" verkozen te voet terug te keren over het strand.



Dinsdag. De tram bracht ons tot aan de halte "Sint Laureins" te Westende-Bad. Van daaruit deden wij een wandeling over de "Warandeduinen" tot in Middelkerke. Onderweg passeerden wij de ranke "Warandetoren". Met enkele senioren tot boven klimmend, hadden wij van uit het 20 meter hoge kraaiennest een goed zicht op de omgeving. Op de Zeedijk vonden wij (niet helemaal vanzelfsprekend) een geschikt café "met alles er op en er aan".



Woensdag. De tram tot "Bredene aan Zee". Het knooppunt 59 naar 62 volgend, stapten wij nogmaals gezwind en met een fikse rugwind door de kalme straten van Bredene naar de "Spuiikom" en het daaraan verbonden "Eilandje". Een paar honderd meter verder konden wij rustig verpozen in het onlangs opnieuw geopende café "Het Verschil". De tram bracht ons vervolgens opnieuw naar onze



logies. Weliswaar was het mondkmasker nog verplicht op het openbaar vervoer, maar dat waren wij ondertussen wel gewoon.

Die nacht kwam wel de storm "Aurore" op bezoek. Die zorgde voor hoge golven en de razende wind hield de minder vaste slapers wakker.

De dag daarop, de donderdag, was het geen weder om buiten te komen. Maar de afreis, met het noodzakelijke inpakken en beneden brengen van de valiezen, hield ons goed bezig. De bus van Violettacars was goed op tijd en de file onderweg viel mee.

Ook deze ietwat vreemde "midweek" was toch iedereen goed bevallen. Mijn gezwollen knie herinnerde me er wel aan dat ik het kalmer aan moet doen en dat het tijd werd om na 15 jaar de leiding uit handen te geven. Maar geen nood, Harry zal dat voortreffelijk overnemen.



De volgende midweek ligt al vast, nl. 21 tot 25 maart 2022.

Lucien

*De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, evenals de verslagen, terug te vinden op onze website [www.okraleuvencentrum.be](http://www.okraleuvencentrum.be)*

