

Stipt om 14 u vertrokken wij van het sympathieke volkscafé met de toepasselijke naam "De Brug", aan de Leuvense Vaart, voor een kwieke wandeling door de zogenaamde "Groene Vallei". Dat is de benaming voor het rustige gebied tussen de steden Leuven, Brussel en Mechelen.

Over het fietspad van de Robensweg stapten wij tot aan de Begijnenstraat waar wij rechtsaf sloegen. Meteen bevonden wij ons tussen de rustige velden en weiden. De soms nogal aandringende westenwind die er waaide werd er graag bijgenomen.

Rechts de Frijselstraat inslaande zagen wij meteen de rand van het Steentjesbos verschijnen. Na een paar honderd meter de bosrand gevolgd te hebben, doorkruisten wij het authentieke gemengde loofbos. Gelegen in het noorden van Kampenhout is deze bijna 50 ha groene long sinds 2010 in beheer van Natuurpunt.

Genietend van de rust en eens diep ademhalend verlieten wij het bos langs de Aarschotsebaan. De paar oude boerderijen die wij hier tegenkwamen verhoogden nog het onverwacht landelijke karakter van de streek. Zo dicht bij de omringende steden was het voor de meesten onder ons alweer een verrassing om te zien hoeveel ongerept natuurschoon en open ruimte onze provincie eigenlijk nog bezit.



Na ongeveer anderhalve km stappen bevonden wij ons terug aan de vaart. Het was nog even reppen geblazen voor de brug omhoog ging om de wachtende vrachtschepen door te laten.

In het café hadden wij nog alle gelegenheid om wat bij te praten onder het genot van een drankje

naar keuze. Wat kan een mens "op rust" eigenlijk meer verlangen dan onder vrienden te genieten van de "kleine geneugten des levens"? De foto's spreken voor zich. Allemaal lachende gezichten.

Tot een volgende keer.

Lucien

De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, evenals de verslagen, terug te vinden op onze website www.okraleuvencentum.be.

