

Voor deze 5,5 km lange wandeling waren wij samengekomen aan het café "Pand 17" op de 'Bovensteenweg' te Herent aan het station. Enigszins gehandicapt door een spierscheuring in de dij (quadriiceps) kon ik niet meewandelen. Maar ik kon mij met de auto naar de strategische plaatsen begeven om het groepje op te wachten.



Langs de Sergeystraat en de Rijweg kwamen zij al gauw aan de Keizerstraat. Deze holle weg roept steeds onvermijdelijk vele herinneringen op aan onze jeugd. De tot de verbeelding sprekende holttes in de ijzerzandsteen waren en zijn voor mij nog steeds een mysterie. Welk wezen heeft die gemaakt? Van ons groepje had ook niemand er een antwoord op. De romantische holle weg is een beetje een kuitenbijter maar eenmaal boven, op het Molenveld, werden zij beloond met een mooi panorama. Langs een veldweg, met de lugubere naam Galgenberg, kwamen zij in de Vlietstraat en vervolgens op de Mechelsesteenweg.

Na enkele meters over het fietspad kwamen wij aan de trappen van de Kapel Op De Roeselberg met het opschrift: "O Maria, Moeder van Genade, wil ons van oorlog, ziekte en duren tijd bewaren". Wat kan een mens meer verlangen?

De geschiedenis van deze kapel begint in 1832 met een bezoek van enkele leden van de "Confrérie van de Rozenkrans" die naar verluid geschokt waren bij het zien van de verwaarloosde graven der gesneuvelde soldaten van het 3e regiment Jagers te Voet in 1831, tijdens de Belgische omwenteling. Eerst werd er een houten kruis geplaatst, in 1836 vervolgens een bakstenen kapel en op 4 september 1904 een arduinen obelisk. Tijdens de 2de wereldoorlog werd de omgeving hevig gebombardeerd door de geallieerden toen ze het station van Leuven viseerden. Getuige daarvan zijn nog steeds de shrapnelinslagen in de tegenoverliggende muur op de Mechelsesteenweg.



Het bestijgen van een trap bracht ons op het hogere gedeelte van deze wandeling in de Kerselarenweg. Na het stillekens bewonderen van de imposante huizen die hier opgetrokken werden, draaide het kloeke groepje senioren de Bergenstraat in. Ikzelf, opgegroeid in deze buurt, zou hier bijna verdwalen. In de loop der jaren is de omgeving fel veranderd.

Afdalend tot in de Meulemansstraat kwamen wij tenslotte aan ons vertrekpunt met het uitnodigende café waar wij nog even napraatten over deze bijzondere wandeling.

Tot de volgende keer!  
Lucien

*De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, evenals de verslagen, terug te vinden op onze website [www.okraleuvencentum.be](http://www.okraleuvencentum.be).*

