

Verslag van de wandeling op 1 februari 2016

Afstand : 9 km

Aantal deelnemers : 20

Te Herent

Samenkomst : Taverne "De Wildeman"

Het weer : Bewolkt maar droog, 11 gr.

Door de overvloedige regen van de vorige dagen hadden wij het eerder voorziene wandelcircuit moeten aanpassen. De landwegen waren meer dan verzadigd en dus hadden wij wijselijk voor allemaal verharde ondergronden gekozen.

Met een flink groepje wandelaars vertrokken wij van aan het "oude" gemeentehuis van Herent in de richting van de Omleiding. Aan de verkeerslichten staken wij die over en stapten naar de Sint-Jozefsdreef met de eeuwenoude kloostermuur. De Bijlokstraat volgend kwamen wij aan de Blauwe Stap, sloegen links de Langeveldstraat in en bevonden ons even later aan het 30 km lange kanaal Leuven-Mechelen.



In 1750 werd hiervoor de eerste spadesteek gegeven door Prins Karel van Lotharingen en vervolgens door 300 Ardense boeren in recordtijd verder uitgegraven met schop en kruitwagen!

Stroomopwaarts wandelend werd er even tijd genomen voor een geslaagde groepsfoto van op één van de kleine bunkertjes op de dijk. Die werden in 1939 gebouwd als antitankverdediging tegen de dreigende inval van de Duitsers. De teloorgegangene fabriek van Remy als achtergrond maakte het beeld compleet. Onze nostalgische gedachten verdringend verlieten wij de Vaartdijk aan de Halleboomstraat.

De André Edmondstraat (genaamd naar een Wilselse verzetstrijder uit de 2e wereldoorlog) bracht ons opnieuw tot aan het kruispunt met de Langeveldstraat. Links afslaan merkten wij op dat ook deze straat haar naam niet gestolen had; velden en weiden rondom. Op de Herentsesteenweg stapten wij gezwind terug in de richting van het dorp.

Een ommetje langs het tunneltje aan de Bijloksstraat, bracht ons aan de Zavelputstraat. Even de Mechelsesteenweg volgend namen onze kloeke senioren nog de Leuvenseweg tot aan de voetgangerstunnel onder de spoorweg door.

Zich onderweg verbazend over het ook hier zo snel veranderde dorpsgezicht, waren wij toch blij dat wij terug aan ons vertrekpunt kwamen, de taverne "De Wildeman". Weer hadden wij geluk met het weder.

Tot de volgende wandeling in Heverlee of Bertem.
Lucien

De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, evenals de verslagen, terug te vinden op onze website www.okraleuvencentrum.be

