

Wandelclub "KOMPAS"

Voor deze 9 km wandeling hadden wij als plaats van samenkomst het bekende "Kasteel van Horst" gekozen.



Vermits de lijnbus 310 reeds om 13u08 aan de desbetreffende halte toekwam, waren wij uitzonderlijk een kwartiertje vroeger dan gewoonlijk vertrokken.

Het werd een knooppuntenwandeling door het altijd mooie, rustige Hageland. Van het paaltje met nr. 143 stapten wij langs de vijver in de richting van de Rodestraat. Na die overgestoken te hebben, hielden we er meteen goed de pas in. Maar na een goede kilometer kwamen wij reeds aan een smal, flink hellend padje.

Eventjes uitblazen en dan stapten we gezwind de paaltjes volgend in de richting van de dorpskom van Nieuwrode. Ook hier was het uitzonderlijk kalm, zelfs met de aan de gang zijnde wegenwerken. Of misschien juist daarom?

Een paar keer begon het wat te miezeren en dan hield het weer op zodat wij eigenlijk niet goed wisten of we nu de meegebrachte regenjasjes moesten aantrekken of niet. Enfin; nu en dan even halthoudend, om van het mooie landschap te genieten, kwamen wij terug aan ons vertrekpunt. Nu was het helemaal opgeklaard en de uitnodiging van het gerieflijke terras van "Het Wagenhuis" konden we dus niet weerstaan.

Met een goed zicht op de karakteristieke vierkante donjon uit de 15e eeuw genoten wij ten volle van een drankje naar keuze. Het kasteel bleek, wegens de aangekondigde en dringende

restauranten, reeds gesloten te zijn voor het publiek. Het zou bijzonder jammer zijn moest deze parel van het Hageland en tevens de thuishaven van "De Rode Ridder" van Willy Vandersteen verloren gaan voor de komende generaties.

Het was weer een fijne mooie wandeling geweest. De voorbereiders hebben weer eens goed werk geleverd.

Ik stap dus ik ben. Leven is steeds bewegen. Lopen is hopen. (Herman Van Rompuy)

Lucien

De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, evenals de verslagen, terug te vinden op onze website www.okraleuvencentum.be.

